

Tegeltjes Project

Het gebouw.

Amsterdam-Noord. In 1926 werd door de Dienst der Publieke Werken aan de Kometensingel de 5e openbare lagere school in Tuindorp Oostzaan gebouwd om aan de vraag van het aantal schoolgaande kinderen te voldoen.

Tegenwoordig doet het gebouw dienst als het Huis van de Wijk en heet het 'de Evenaar'. In de geel betegelde gangen zitten tientallen tegeltjes boven de kapstokhaakjes. Heeft u ze gezien? Het zijn bijna allemaal dieren, zoals een: haan, krab, giraffe, aap, gans en hert. De tegels behoren tot de bouwstijl van de Amsterdamse School en zijn 12 x 12 centimeter, sommige met en sommige zonder glazuur. Er zijn heldere kleuren gebruikt (geel, blauw, groen) en wat donkere kleuren (oranje, donker blauw, zwart, bruin). Elke tegel lijkt anders door reliëf en patroon, maar er zijn een paar dubbele tegels te ontdekken. U kijkt uw ogen uit!

Kent u de school van vroeger? Bent u nog nooit in 'de Evenaar' geweest? Welkom! Kom binnen en kijk rond, vooral in de gangen waar de kinderen destijds hun jassen ophingen toen het gebouw nog als school werd gebruikt. En geniet van de prachtige afbeeldingen op de tegeltjes.



Lagere school (V.M.) 2016, Tuindorp Oostzaan, Marcel Westhoff

Het project.

Kijkend naar de mooie tegels is het idee ontstaan om van de tegeltjes siliconen mallen te maken, die daarna kunnen worden gebruikt om uw eigen tegel te maken van verschillende materialen. Daarbij kunt u denken aan: gips, klei, chocolade en misschien wel van deeg. We proberen het allemaal uit. De bedoeling is om te zijner tijd verschillende, leuke workshops in de Evenaar aan te bieden: maak je eigen persoonlijke, kleurrijke kapstoktegel van (vul maar in). En geniet er van!

We willen graag buurtbewoners, knutselaars en andere belangstellenden de kans geven om mee te doen met het uitvoeren van dit project. Daarbij zijn we op zoek naar verhalen over jasjes en kapstokken op de basisschool, interviews met oud-leerlingen van deze voormalige lagere school, iemand die de tegels goed op foto kan zetten, iemand die de teksten voor zijn of haar rekening wil nemen, mensen die workshops willen geven (of helpen daarbij), etc.



Wilt u meedoen? Mail uw naam en verhaal/vraag naar tegeltjesproject@gmail.com of bel met 020 – 238 29 73. Ook kunt u altijd even binnenlopen bij het Huis van de Wijk, kometensingel 189, Amsterdam-Noord.